

Toen werden de schrijvers
des konings geroepen (...)

en er werd geschreven

naar alles wat Haman beval.

De brieven nu werden gezonden (...)

tot al de landschappen des konings,

dat men zou verdelgen,

doden en verdoen

al de Joden (...) op één dag...

Esther 3:7-15



Schrijf hier in eigen woorden wat er in de brief stond

